



Zondag 13 maart 2022

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Wil Bettenhausen-Baak

T (079) 361 33 65

M 06 17 16 26 19

E wil.bettenhausen@gmail.com

(waarneming pastoraat)

Ds. Peter Wattèl

M 06 53 44 89 11

E ds@peterwattel.nl

Beschikbaar: di. en do.

Ds. Marjan Zebregs

M 06 28 10 33 71

E m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar: di.

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente

Bij de dienst

Deze zondag is de tweede in de veertigdagentijd. De kinderen gaan verder met het thema "Ben je klaar voor het feest?". Voor volwassenen is die vraag ook actueel, maar vanuit een andere invalshoek. Als je met iemand feest wilt vieren en daar iets bij wilt drinken of eten, dan is het handig om lege glazen en lege borden te hebben. Als ze al gevuld zijn met iets anders, kan er moeilijk feestelijke drank of eten bij. Dat is, wat mij betreft, waar de vastenperiode over gaat. Zijn wij vrij om straks met Jezus op te staan in een nieuw leven?

Deze zondag wordt ook onze aandacht gevraagd voor de volgende van de werken van barmhartigheid, het bezoeken van zieken. Dat is meer, dan voor afleiding of voor een gezellig moment zorgen.

We lezen uit het Johannes-evangelie: "Als de graankorrel ... niet sterft, blijft het een graankorrel, ..." Maar in het Johannesevangelie blijkt dat een bewuste daad te zijn. We lezen ook, dat Jezus spreekt over de verhoging aan het kruis.

Paulus helpt ons op weg met de symboliek van de doop. Uiteindelijk gaat het om de verbondenheid met Jezus. Dat is leven, echt leven.

En op deze zondag verrijkt Anaviem, onder leiding van Dorine Maalcke, onze viering.

Aan het einde van de viering is er een moment van waardering. Het is altijd jammer om afscheid te nemen, maar de waardering voor Marius en Grietje Cusell is er niet minder om!

ds. Peter Wattèl

Toelichting op eerste collecte

Binnenlands diaconaat: Kerk zijn doe je met elkaar

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 'buurtbakke' van de kerk de wijk in. Met dergelijke activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie.

Uw wijkdiaconie

Waardering

Vorige week bleek maar eens te meer hoe gevaarlijk het is om namen te noemen. Met mijn waardering voor de pastorale ondersteuning van Marjan en Peter heb ik verzuimd om ook Wil Bettenhausen te noemen. Het heeft mij een slapeloze nacht gekost, maar gelukkig nam Wil het goed op. Bij deze de goedmaker: ook Wil zet zich met hart en ziel in voor onze gemeente. Waarvoor dank!

Zonder de vele vrijwilligers in onze gemeente te kort te willen doen, wil ik nu toch weer twee namen noemen, namelijk die van Marius en Grietje Cusell.

Beppie van der Plas

Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

Waarderingsinsigne Marius en Grietje Cusell

Vanuit De Oase hebben Marius en Grietje zich jarenlang ingezet voor iedereen die kwetsbaar is in deze wereld, veraf en dichtbij. En zij doen dat nog steeds. Geen woorden, maar daden typeert hen ten volle. De Algemene Kerkenraad heeft hen voor hun jarenlange inzet het waarderingsinsigne van de Protestantse Gemeente Zoetermeer toegekend. Deze zal op zondag 13 maart in de kerkdienst door de voorzitter van de PGZ, Jaap van den Berg aan hen uitgereikt worden.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Marius en Grietje te feliciteren en te danken voor al hun werk.

Vrijwilligers voor Oekraïne

Via de TaskForce Coördinator Vluchtelingen kwam de vraag of Zuid de Pelgrimskerk en 't Centrum beschikbaar wilden stellen als ontmoetingsruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als moderamen hadden we al gesproken over wat wij zouden kunnen doen, en we hebben niet gearzeld en positief gereageerd op deze vraag. Ook de Pelgrim sluit van harte aan. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen komen. Vanuit de Oosterkerk zijn mensen onderweg om vluchtelingen op te halen uit Polen en Berlijn. Voor de Pelgrimskerk zoeken wij vrijwilligers die aanwezig kunnen zijn in de Pelgrimskerk of 't Centrum, voor het schenken van een kop koffie of thee en het bieden van een luisterend oor.

U kunt u aanmelden via info@depelgrimzoetermeer.nl

Verder zijn we op zoek naar plekken waar mensen kunnen verblijven. Denk aan leegstaande kantoren, vakantiehuisjes of caravans. Heeft u of kent u mogelijke verblijfplekken? Ook die kunt u aanmelden bij

info@depelgrimzoetermeer.nl

Kunst in de 40-dagentijd

met de titel: 'Het brood dat leven geeft'



Achter in de Kerkzaal hangt het kunstwerk van Marga Jelles. Het is in de Regenboog de gewoonte dat dit kunstwerk in de Kerst- en Paasperiode en met Pinksteren wordt afgewisseld met een kunstwerk gebaseerd op het thema van die periode.

Vanaf zondag 13 maart zal dat het kunstwerk zijn met de titel: het brood dat leven geeft.

Dit kunstwerk is ook gemaakt door Marga Jelles, als verbeelding naar Johannes 6 vers 48 en naar de graankorrel die sterft en dan vrucht brengt.

Dit thema sluit ook mooi aan bij het nieuwe begin van onze Wijkgemeente, zodat de samenvoeging van de 3 geloofsgemeenschappen vrucht mag dragen.

Het textiele kunstwerk blijft in de 40-dagentijd in de kerk hangen, zodat iedereen het werk kan bewonderen.

Een uitvoerige toelichting over de achtergrond van dit werk, opgesteld door Marga Jelles zelf, hangt naast het werk.

Op Paasmorgen zal dit worden verwisseld met een ander werk van deze kunstenares.

Jeannette Vriend, Werkgroep Vieren

Rijden naar de Regenboog

Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen worden opgehaald. Wilt u dit? Bel dan even met:

Niesje van Dam, **M 06 17 73 46 53** of met Peter van den Broek, **T (079) 321 43 91**, en het wordt geregeld.

40-dagentijdkalender en Vastenkaart

Er zijn nog 40-dagentijdkalenders en vastenkaarten beschikbaar.

Inzamelen voedselbank

Vorige week zondag is er al een doos vol producten ingezameld, fantastisch. Doet u ook mee? De actie duurt t/m 10 april (Palmvrijdag). Er is vooral behoefte aan de volgende houdbare artikelen:

groente of vruchten in pot of blik, blikjes vis, aardappel-puree, broodbeleg (hartig/zoet), houdbare melk/chocolademelk/drinkyoghurt, pannenkoekmix + stroop/poedersuiker, limonadesiroop, slaolie, toiletpapier.

Reinier Laman Trip

Vrouwenviering, vandaag zondag 13 maart Aardekracht, zonkracht

Al het mooie in de natuur, de kracht en de kwetsbaarheid ervan, en onze verantwoordelijkheid ervoor: dat vieren we in deze vrouwenviering.

Let op! De viering begint om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur is er thee, en na afloop soep. Neem, als je wilt, een foto of iets anders mee van een plek in de natuur die jou inspireert. Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Van harte welkom!

Froukje, Jacqueline, Joke, Katinka (M 06 44 09 88 89)

Avondmuziek in Oude Kerk Zoetermeer

Zondag 13 maart is er in de Oude Kerk een muzikale avonddienst in de vorm van een Avondmuziek.

In de veertigdagentijd vieren we op ingetogen wijze, met lezing en lied, gebed en instrument. Er is instrumentale medewerking van Ricardo Rodríguez Miranda op viola da gamba. Verder verlenen het Oude Kerk Ensemble onder leiding van cantor-organist Ronald de Jong en ds. Kees Wesdorp hun medewerking. Welkom in de Oude Kerk op zondag 13 maart, 18.30 uur, Dorpsstraat 59.

Jaap van der Giessen

Creagroep Violet

Wij komen weer bij elkaar op maandag 14 maart tussen 9.30 en 11.30 uur in De Regenboog. Met een kopje koffie of thee erbij maken we kaarten en handwerkjes. Je kunt gewoon zelf iets meenemen om te doen, maar we hebben ook allerlei materiaal in de kast staan.

Van harte welkom, ook om eens even te komen kijken.

Voor info: **M 06 30 48 55 82**, Irene de Geus.

Kaarten maken

Omdat het weer kan gaan we op maandagochtend 14 maart kaarten maken. Vanaf 10 uur staan de koffie en thee klaar in de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Iedereen hartelijk welkom.

Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin **T (079) 316 62 09** en Marijke Vis, **T (079) 361 54 64**

Dinsdag viering in Oase "Rondom de Vlam"

Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd op de dinsdag korte liturgische vieringen in De Oase. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op het lijden en de opstanding van Christus. De volgende bijeenkomst is op **dinsdag 15 maart, om 19.00 uur**.

Koffiemiddag

Helaas ging onze koffiemiddag afgelopen woensdag door Corona gerelateerde klachten niet door.

Gelukkig kunnen we herkansen. Onze volgende koffiemiddagen staan gepland op 16 en 30 maart.

U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met: Marga Schipper **M 06 47 59 42 69** of Janny de Zeeuw, **M 06 51 41 45 69** of Marijke Vis, **M 06 22 48 74 66 / T (079) 361 54 64**.

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Inloophuis

U bent a.s. vrijdag van harte welkom op het inloophuis. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar. Om half 12 is er een korte viering waar Matthé Vermeulen de voorganger is en Geert Stauttner het orgel bespeelt. Om 12 uur staan de soep en broodjes klaar.

Prachtige boekenmarkt in de Oase

Op zaterdag 26 maart vanaf 10.00 tot 15.00 uur is er in de Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht een boekenmarkt. De gehele opbrengst is voor de Alpe d'HuZes waar Anton Bood aan gaat deelnemen.

5000 deelnemers gaan deze berg, de Alpe d'Hues in Frankrijk, op fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Men wil zo vaak mogelijk omhoog met de fiets, als lukt liefst zes keer. Daarom wordt er dus in de Oase een boekenmarkt georganiseerd, alle boeken kosten 1 euro per kilo.

Hopelijk bent u in de gelegenheid om uw slag te slaan op deze markt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan is een gift ook welkom, want iedere euro is er 1. Storten kan op rekening **NL34 INGB 0003 5693 96** o.v.v. Alpe d'HuZes.

Dank voor uw support en mogelijk tot zaterdag.
Meer informatie bij: Anton Bood

Afzeggen Veelkleurige Jezus, deel 4

I.v.m. ziekte van de inleider kon het leerhuis Veelkleurige Jezus deel 4 op 9 maart jl. niet doorgaan. Het wordt een maand verschoven naar woensdag 6 april. Wil je meedoen? Meld je dan aan via e-mailadres E_scbhermanus@gmail.com

Intrededienst Els en Jan

Op 15 mei zullen Els en Jan in een middagdienst bevestigd worden als predikanten van Zuid.

Zij worden bevestigd door Peter Wattèl.

Wie wil helpen om er een feestelijke dienst van te maken? U kunt u opgeven bij de voorzitter.

Beppie van der Plas

Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

E voorzitter@pwzz.nl

Wij van Zuid

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. Jaap Buys. Op dit moment lijkt de ziekte van Jaap enigszins stabiel.

Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet naar Kim van der Mark

Verjaardagen 80+

Mevr. M.H. Koelewijn wordt op 14 maart 92 jaar.

Dhr. J.P.D. Riegen wordt op 14 maart 81 jaar.

Mevr. T. van der Vlies-Zuurmond wordt op 16 maart 86 jaar.

Mevr. M.E. Massaar-Esseboom wordt op 16 maart 81 jaar.

Mevr. P.C. Verhoog-Visser wordt op 17 maart 83 jaar.

Dhr. J. van 't Hoff wordt op 19 maart 86 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!

Afscheid

20 jaar mochten we met veel plezier in Zoetermeer wonen, maar nu komt onze definitieve verhuisdatum in zicht.

Vandaag, zondag 13 maart willen we afscheid nemen met iets lekkers bij de koffie en met een tot ziens in Baarle Nassau.

Johan en Els Alebregtse

In memoriam Tiny de Gelder

'Het nog nooit, nog nooit zo donker west of 't wer altied wel weer licht'. Op 28 februari 2022 is rustig van ons heengegaan Tiny (Trientje) de Gelder-Jager in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Tiny was actief in de Pelgrimskerk en in de Pelgrims-hoeve. Van haar kon je een arm om je heen verwachten, maar ook gaf ze het geloof vooral handen en voeten. Het verliezen van haar zoon Kees en een paar weken later van haar man Anton heeft haar veel verdriet gedaan. Toch pakte ze met een bewonderenswaardige manier haar leven weer op. Ze kon genieten van kleine dingen. Haar geheim? Op de kaart staat: Zonder liefde ben je nergens (want) liefde is echt en liefde is aardig, is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig. 't Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen, die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen.

De laatste jaren kwam ze eens met haar dochter op de inloopmiddag in de Oosterkerk. Het klikte meteen met "de dominee in spijkerbroek", zoals ze missionair pionier Timo Hagendijk noemde. En dit contact bleef, tot de dag dat Timo haar mocht zegenen en Tiny mocht heengaan. De dankdienst voor haar leven o.l.v. Timo heeft afgelopen maandag plaatsgevonden.

Wij wensen Tiny's dierbaren de troost en kracht van God toe in de tijd die komt.

Ds. Sandra Hermanus-Schröder

Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemengroet. Dit gebaar heeft me zeer verrast. De bemoediging was zeer welkom. Leuk om deze uit handen te ontvangen van Marianne Brouwers namens de kerkgemeenschap. Alle betrokkenen hartelijk dank voor deze attentie.

Met vriendelijke groet,

Carla Riekerk

Dank

Hartverwarmend waren de vele reacties na mijn valpartij op 1 februari in de kerk, waarbij ik op twee plaatsen mijn enkel heb gebroken. Een operatie volgde en ik werd overladen met bezoek, bloemen, kaarten, appjes, telefoontjes, zelfs het mogen lenen van een scootmobiel. Vanaf eind maart mag ik gelukkig weer voorzichtig beginnen met lopen.

Allemaal hartelijk dank voor het meelevende!!

Cokky Opschoor

Opgave voor de dienst is niet meer nodig

Live of later de dienst meebeleven via

ons [YouTube kanaal](#) of via kerkomroep ([De Regenboog](#))

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar:

nieuwsbrief@pwzz.nl

Vanaf nu ook via de link: <https://pwzz.nl/nieuwsbrief/>

Voor de Nieuwsbrief van zondag 20 maart 2022 kopij **uiterlijk woensdag 16 maart voor 18.00 uur insturen.**

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een bericht naar bovenstaand mailadres.

Orde van dienst zondag 13 maart 2022

Kerk	De Regenboog
Bijzonderheden:	2 ^{de} zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur:	Paars
Voorganger:	ds. Peter Wattèl
Ouderling:	Astrid Maas
Diaken:	Thea Hamann
Organist:	Hans Janssen
M.m.v.:	Anaviem o.l.v. Dorine Maalcke
Lector:	Corrie Koppejan
Kindernevendienst:	Jan de Jonge
Koster:	Jaap Bos
1 ^{ste} Collecte:	Binnenlands diaconaat: Kerk zijn doe je met elkaar
2 ^{de} Collecte:	Kerk
Beamer:	Mirna Baak
Live Stream:	Arie van den Berg

Het oog op God

Orgelspel

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers

Welkom door de ouderling van dienst

We gaan - zo mogelijk - staan

Aanvangslied: 'Wij zoeken hier uw aangezicht'
Lied 281 vers 1 en 4 (NLB)

Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding

Drempelgebed

- (v.) Gij die de natuur geschapen hebt,
(g.) allen: al het leven, planten, dieren in het water, in de lucht, op het land, ook ons mensen,
(v.) Wie zijn wij, dat u het werk van uw hand ons in handen gegeven hebt om mee te leven en voor te zorgen;
(g.) wie zijn wij, dat u ons elkaar in handen gegeven hebt om mee te leven en voor te zorgen, hier in Zoetermeer en zoveel andere plaatsen in de wereld.
(v.) En toch ziet u helpers in ons en wilt u ons bemoeidigen met uw liefde en genade
(g.) Geef ons het lef om te zijn, zoals u ons bedacht hebt. Amen.

Bemoediging

- (v.) Wij zijn samengekomen in de liefdevolle naam van de ene God,
(g.) die hemel en aarde gemaakt heeft:
(v.) al het leven, in het water, in de lucht en op het land.
(g.) Zijn liefde en trouw is er voor al het leven, altijd!

Groet

- (v.) Welkom in de ruimte van Gods liefde en genade
(g.) Allen welkom in ons midden om met Jezus te leven.

We gaan zitten

Anaviem: 'Lord have mercy'

Woorden om te doen

Zingen: 'Jezus, ga ons voor'
Lied 835 vers 1, 2 en 3 (NLB)

Het oog op het Woord

Als gebed om de Geest zingen we:

'Kom tot ons o Heil'ge Geest'
Taizélied: eerst Anaviem, daarna gemeente

Project Kindernevendienst

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

1^{ste} Schriftlezing: Johannes 12 vers 20 t/m 26

Zingen: 'Een mens te zijn op aarde'
Lied 538 couplet 1, 3 en 4 (NLB)

2^{de} Schriftlezing: Johannes 12 vers 27 t/m 36

Anaviem: 'De liefde van je vrienden'

3^{de} Schriftlezing: Romeinen 6 vers 3 t/m 7 en
Romeinen 8 vers 3b t/m 9a

Zingen: 'Kom, kinderen niet dralen'
Lied 799 couplet 1, 2, 3 en 6 (NLB)
couplet 1 (a), couplet 2 (v), couplet 3 (m), couplet 6 (a)

Verkondiging

Kort meditatief orgelspel

De kinderen komen terug, en we zingen het projectlied

Het oog op de wereld

Gebeden

Dankgebed – voorbeden – stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Anaviem: 'Offering'

Inzameling van de gaven

Anaviem: 'When the Lord says go'

Moment van waardering

We gaan - zo mogelijk - staan

Terugkomst van de kinderen uit de creche

Slotlied: 'God, schenk ons de kracht'
Lied 418 couplet 1, 2 en 4 (NLB)

Wegzending en Zegen

Gezongen AMEN